



Stichting
Onderwijs voor India

Wil u allen heel hartelijk danken voor alle steun waar wij in dit bewogen jaar weer op mochten rekenen. Wij wensen u alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Tijdens haar bezoek aan India in februari bezocht Nelle de stad Chandigarh. In deze stad staat het “Open Hand” monument van Le Corbusier (foto achtergrond). De open hand staat symbool voor vrede en verzoening, voor geven en nemen. De hand staat open om de rijkdommen van de wereld te verzamelen en te verdelen over de volkeren.





In februari ging Nelle samen met haar ouders, Jos en Mieke, naar India met onder andere als doel de projecten van de stichting te bezoeken. Door ziekte was het tot ieders grote teleurstelling uiteindelijk niet mogelijk om naar het zuiden af te reizen.

Gelukkig konden we nog wel wat leuke cadeautjes naar het Hallelujah Children Home sturen.



In mei hebben we met veel verdriet afscheid van Mieke moeten nemen. Naast het onbeschrijflijk grote gemis voor ons als gezin, mist ook de stichting hiermee een groot fan en gedreven ambassadeur in de breedste zin van het woord.



In 2014 konden 60 jongens en meisjes studeren dankzij uw steun.

De kinderen van het Hallelujah Children Home konden in 2014 weer genieten van de aandacht van extra verzorgers in het tehuis.



Er werd in 2014 13778 Euro gedoneerd!

Wij danken u hartelijk voor alle steun van het afgelopen jaar!



In 2014 behaalden voor het eerst twee meisjes binnen het project Vervolgonderwijs een universitair Master diploma! Thenmozhi (boven) was één van hen. Ook vonden weer verschillende afgestudeerden een baan, bijvoorbeeld als electriciën, programmeur of lerares.